



De Band



Vrijzinnigen Nederland – Hardinxveld-Giessendam
68^e jaargang nr. 2 - 15 maart – 15 juni 2017

Uitnodiging Paasontbijt 16 april

Evenals andere jaren wordt er een Paasontbijt geserveerd op Paaszondag 16 april om 08.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven op de lijst in de kerk of bij het bestuur.



Schuif aan, we komen u ophalen!

Themacafé op 9 maart



Met 10 deelnemers hadden we een informatief en persoonlijk gesprek over het boek van Paul Razor: *Geloof zonder zekerheid*. Het was een fijne en ongedwongen sfeer en we willen iedereen uitnodigen voor de volgende keer: 13 april a.s. 10 uur.

Diensten, aanvang 10.00 uur

19 maart	ds. Th. Huisman-Verspui, Nijkerk
26 maart	geen dienst; in Sliedrecht ds. A.F.R. v.d. Meiden
2 april	drs. Z. Albada, Gorinchem, kindernevendienst, koffiedrinken
9 april	Palmzondag, ds. A.F.R. v.d. Meiden, Purmerend
13 april	19.00 uur Witte Donderdag, tafelviering, ds. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht
16 april	Pasen, ds. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht Paasontbijt 08.30 uur, Kunst in de Kerk
23 april	geen dienst; in Sliedrecht dr. A.B.P. van Meeteren
30 april	geen dienst; in Sliedrecht dhr. J.H.B. de Waard, Papendrecht
7 mei	ds. A.B.P. van Meeteren, Sliedrecht extra collecte voor Amnesty International, kindernevendienst

Begin wisseldiensten Onze Roeping Getrouw, Kerkbuurt 157 - Altijd koffiedrinken

14 mei	Sliedr ds. H. Hartogsveld, 's-Gravendeel
21 mei	HaGi drs. Z. Albada, Gorinchem
28 mei	Sliedr ds. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht
4 juni	Sliedr Pinksteren ds. H. Hartogsveld, 's-Gravendeel
11 juni	HaGi ds. I. Verberk, Giessenburg
18 juni	Sliedr ds. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht
25 juni	HaGi dhr. W.C. de Graaf, Pijnacker

Kindernevendiensten

Op 2 april en 7 mei is er de mogelijkheid van kindernevendienst.

Extra collecte

De extra collecte op 7 mei is bestemd voor Amnesty International, die opkomt voor gewetensgevangenen.



Bloemendienst

Tel.

12 mrt.	mw. N. van der Vlies-Tukker	612184
19 mrt.	Mw. T. Keizer-Trapman	612002
2 april	Mw. A.E. Kazen-van Dijk	06-83334406
9 april	Mw. G. v. d. Graaf-Tromp	613256
16 april	Mw. A. Huisman-Dubbelman	630083
7 mei	Mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin	612441
21 mei	Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen	614543
11 juni	Mw. E. Sluimer-Vervoorn	612475

Autodienst

5 mrt.	dhr. P. van 't Verlaat	612441
12 mrt.	mw. A. van Noordenne-van Zuilen	06-51296539
19 mrt.	mw. E. Sluimer-Vervoorn	612475
26 mrt.	mw. T. Keizer-Trapman	612002
2 april	dhr. R.P. de Groen	06-12830068
9 april	dhr. K. Bohré	614359
13 april	dhr. P. van 't Verlaat	612441
16 april	mw. A. van Noordenne-van Zuilen	06-51296539
23 april	mw. E. Sluimer-Vervoorn	612475
30 april	mw. T. Keizer-Trapman	612002
7 mei	dhr. R.P. de Groen	06-12830068
14 mei	dhr. K. Bohré	614359
21 mei	dhr. P. van 't Verlaat	612441
28 mei	mw. A. van Noordenne-van Zuilen	06-51296539
4 juni	mw. E. Sluimer-Vervoorn	612475
11 juni	mw. T. Keizer-Trapman	612002
18 juni	dhr. R.P. de Groen	06-12830068

Het kan wél

Ooit hadden wij hamsters. Het waren stuk voor stuk schattige, vliegensvlugge beestjes met van die grappige kraaloogjes. Ze deden hun naam eer aan: alles wat we ze te eten gaven, verdween in hun wangzakken en werd zorgvuldig ergens in de kooi verstopt. Maar de hamsters konden niet alleen maar hamsteren. Rennen konden ze ook geweldig goed.



In de kooi hing een radje, waarin de hamsters eindeloos rondjes konden rennen. Nu ging na verloop van tijd het radje piepen. Dat was vooral 's nachts een probleem, omdat het gepiep niet zo goed was voor onze nachtrust. We hebben

de beestjes wel eens met kooi en al in de hal gezet om van de herrie af te zijn.

Soms ervaar ik het kerkelijk jaar ook wel als een rad waarin we rond rennen. We gaan van advent naar Kerst, de veertigdagentijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en na een zomerstop is het opnieuw advent. En nu ik dit stukje schrijf is de veertigdagentijd alweer begonnen.

De voortdurende herhaling van de christelijke hoogtijdagen, en de bijbehorende gewenning eraan, dreigt ons soms het zicht te ontnemen op het revolutionaire karakter ervan.

Want Pasen en de daaraan voorafgaande veertigdaagse voorbereidingstijd willen ons, denk ik, juist uit de duistere sleur doen breken, waarin we soms gevangen zitten.

Er kan van alles zijn wat ons in een deprimerende tredmolen laat ronddraaien. Je voelt je eenzaam tussen velen en denkt dat niemand op je zit te wachten. Of diep in je knaagt de vraag of dit nu alles is wat het leven voor je in petto heeft. Of het verleden houdt je in zijn greep, waardoor je niet vooruit kan kijken. Of het is juist de toekomst die je benauwt.

Het feest van het nieuwe leven wil ons uit ons rad laten stappen – het rad dat ons wel bezighoudt maar niet verder brengt. Pasen wil ons bevrijden van dat wat ons vastzet. Pasen zoekt een doorgang waar de weg lijkt dood te lopen, door een grote steen versperd. Pasen biedt een nieuwe start.

Maar we komen meestal niet zomaar ons rad uit.

Tenminste, ik niet. Ook al beseffen we eigenlijk wel dat we rondjes draaien, we weten wat we hebben. Uit de tredmolen stappen is doodeng. Het is misschien wel een beetje sterven. Het is als vallen in het onbekende. Het kan abrupt gebeuren, maar meestal is het een traag proces, waar je je lang tegen kunt verzetten.



En toch, vroeg of laat en vaak op ongedachte wijze, zo belooft het mysterie van Pasen ons, beweegt de steen en breekt het licht door in het duister. We voelen dat we worden bij-geschenen, wie weet waar vandaan. En we hervinden moed om op te staan. We zien: het kan wél! Er openen zich nieuwe wegen. Zoals de lente aanbreekt na de winter, met knoppen aan de dorre tak.

Aries van Meeteren

Marijke de Bruijne dicht:

Opnieuw geboren, opgestaan
voorgoed veranderd, opgericht,
door angst en sterven heengegaan
zien wij opnieuw het leven aan,
geschenk dat groot en kostbaar is.

Opnieuw geboren, opgestaan,
bezocht, gelouterd en onthecht,
in kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht
die ongedacht weer ochtend werd.

Opnieuw geboren, opgestaan!
mijn wapens had ik weggelegd,
zo klein en kwetsbaar stond ik daar,
bereid om elke weg te gaan,
ja toen, toen ben ik opgestaan!

Aandachtscommissie

Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan aandacht kunnen besteden.

Verjaardagskalender

Wij feliciteren de jarigen van de komende maanden en wensen hen een fijne dag toe:

11 maart	dhr. J. Kazen
18 maart	mw. C. Versluis-den Hertog
27 maart	mw. C.J. Langeveld-de Rijcke
21 april	dhr. A.J. van Noordenne
6 mei	mw. M.E. van der Meulen-Udo
10 mei	mw. M.F. van Leeuwen-Kraayeveld
11 juni	mw. N. van de Vlies-Tukker
12 juni	mw. A.E. Kazen-van Dijk



Contact met de voorganger

Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie.

Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak voor een vervolggesprek.

Aries van Meeteren

Wisseldiensten

Van 14 mei tot en met 17 september hebben wij wisseldiensten met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Onze Roeping Getrouw in Sliedrecht, Kerkbuurt 157. Evenals bij ons beginnen de diensten om 10.00 uur. Er is ook voor Sliedrecht iedere week een autodienst gepland. Aarzel niet te bellen, wij zullen u graag ophalen. In de zomerperiode is er iedere week koffiedrinken.

Voor ons richting toekomst 2.0



Weet u het nog? Een kleine tien jaar geleden hebben we in een kleine commissie nagedacht over samenwerking met Onze Roeping Getrouw in Sliedrecht. VORT heette die commissie, *Voor Ons Richting Toekomst*.

Helaas verdween de commissie VORT weer van het toneel. Maar de samenwerking tussen Onze Roeping Getrouw en de Kerk met de Beelden is gelukkig gebleven. We komen in de zomer nog altijd bij elkaar over de vloer en we nodigen elkaar nadrukkelijk uit voor onze activiteiten.

Zouden we in de toekomst nog meer voor elkaar kunnen betekenen?
Met het oog op die spannende vraag hebben we de commissie
VORT weer uit de kast gehaald. VORT 2.0, zou je kunnen zeggen.

We willen de komende tijd in een kleine groep nadenken over hoe
we elkaar kunnen versterken en wat mogelijke scenario's
doornemen. Wat zijn de kansen en de mogelijkheden? En wat de
valkuilen? Hoe kunnen we samen richting de toekomst?

De commissie neemt geen besluiten. We inventariseren alleen de
opties die er zijn en komen dan graag met een helder overzicht en
een advies. Het is daarna aan de leden om knopen door te hakken.

Het spreekt voor zich dat we als commissie uw inbreng goed kunnen
gebruiken. De bijeenkomsten zelf houden we klein, maar spreek mij
of het bestuur aan als u er iets over kwijt wil. Ik kom ook graag bij u
langs om waar nodig iets toe te lichten.

Laten we met elkaar zorgdragen voor een borging van het
vrijzinnige geluid in onze regio, ook in de toekomst!

Aries van Meeteren

De groep bestaat namens de NPB uit Aries van Meeteren, Jaap
Huisman en Tilly de Groen en namens Onze Roeping Getrouw uit
Henk Hartogsveld, Teun Tromp en Yvonne v.d. Waal.
U kunt hen altijd aanspreken. TdG

WAT IS GOD?

Turen door het sleutelgat

Wie heeft er als kind niet weleens door een sleutelgat getuurd? Ik vond het altijd wel spannend. Want ik kon nooit precies zien wat er zich aan de andere kant van de deur afspeelde. Ik zag altijd maar een klein deel, de rest viel buiten mijn blikveld. En dus bleef er weinig anders over dan dat wat ik niet zag erbij te bedenken.



Als het over God gaat, kijken we in zekere zin allemaal door een sleutelgat. We krijgen maar beperkt zicht op het bovennatuurlijke, op dat wat er bij wijze van spreken in de andere Kamer is. Er rest ons weinig meer dan ons zelf een voorstelling te vormen van wie of wat God zou kunnen zijn.

Filosofen, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars houden zich bij uitstek bezig met ons bestaan en sommigen van hen hebben ook geworsteld met hoe dat zich verhoudt tot wat zich achter de deur, achter het sleutelgat bevindt.

Het sleutelgat zien we, heel toepasselijk, terug op de omslag van twee recent verschenen boeken van Ton de Kok, getiteld *Wat is God. Filosofen & schrijvers op zoek* (2013) en *Wat is God. Wetenschappers & kunstenaars op zoek* (2017). Daarin bespreekt De Kok een reeks denkers en schrijvers, zoals Griekse natuurfilosofen, Meister Eckhart, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Sartre, Camus, Hemmingway, Van Gogh, Rothko, Freud, Pärt en nog zo'n vijftig anderen. De Kok beschrijft hun leven en praat ons aan de hand van citaten en anekdotes bij over hun ideeën over God.



Spreektaal

Beide boeken zijn zonder meer boeiend en laten zich uitstekend 's avonds in bed lezen. De hoofdstukken over de verschillende (vrijwel uitsluitend westerse) filosofen, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars zijn telkens kort en goed te volgen. Jargon kom je er weinig in tegen. De Kok huldigt nl. het standpunt dat er maar één taal is en dat is de spreektaal.

A-theïst

Ton de Kok noemt zichzelf a-theïst (let op het streepje). Hij gelooft niet in een "Vader God in de hemel" die zich actief met de wereld bemoeit, zoals theïsten meestal doen. Maar een atheïst (zonder streepje) is hij evenmin. "De atheïst in het huidige spraakgebruik is iemand die de gehele werkelijkheid ziet als een grote platte toevalligheid en zich militant opstelt tegenover gelovigen."

Spinoza

De Kok voelt zich erg thuis bij het denken van Spinoza. Die zeventiende-eeuwse filosoof zag God als de eeuwige natuur, d.w.z. de optelsom van de natuurwetten die continu werkzaam zijn in alles wat er is in het universum.

Vandaar dat zijn boek de titel draagt 'Wat is God' en niet 'Wie is God'. Het woordje 'wie' zou vragen naar een persoonlijk God. En God is voor De Kok nu juist geen persoon. Daar heeft hij trouwens ook de meeste denkers, schrijvers etc. op uitgezocht. Ze moesten worstelen met God, maar van 'Hem' liever geen persoon maken.

Astronauten

Toch komen we de theïstische stem wel tegen, bijvoorbeeld in de hoofdstukken over Georges Lemaître, Mikhail Katsnelson en enkele astronauten. De Kok toont zich dan wat verbaasd. Hoe kan het dat zij nog in God de Vader geloven, vraagt hij zich af. Dan schrijft De Kok:

“Omdat wetenschappers, gedreven door existentiële nieuwsgierigheid, immer op zoek zullen blijven naar die onbereikbare dieptestructuur van het universum, zal het geloof onder hen in een Intelligente Achtergrond, in een spinozistische Substantie, of God Natuur altijd levend blijven... en het geloof in een God-de-Vader ook, denk ik.”

Wapstra

De beide delen ‘Wat is God’ zijn, nogmaals, zeer leesbaar en, zoals De Kok schrijft, ideaal om ze *à la carte* door te nemen. Wat een prachtige gedachten over God komen we erin tegen! Laat ik als voorbeeld een uitspraak citeren van de Nederlandse natuurkundige en kernfysicus Aaldert Wapstra:

“Tijdens een van mijn meditaties kreeg ik een heel merkwaardig en overweldigend gevoel van een almacht, van een elke ervaring overtreffende intensiteit die ik niet anders kan beschrijven als contact met het goddelijke. En dat was een geweldige schrik. Maar ik kan ervan zeggen dat ik liever mijn leven had verloren dan deze ervaring missen.

Het gevolg is dat ik over God bepaalde ideeën heb gekregen, maar die zijn erg onorthodox. Voor mij is God iets dat je in een flits of intuïtief ineens ziet. [...] God is overal om ons heen. [...] Ik voel dan: God is daar, en daar, en God is in mij. [...] Ik zie God als de totaliteit van het universum. God is het gehele zijn. Buiten God is er niets.”

Prediker

Verwacht na het lezen van de twee boeken geen finaal antwoord op de vraag uit de titel, Wat is God. We zien slechts door een sleutelgat. Niet voor niets luidt het motto van het eerste deel: “Al met al, zegt Prediker, is dat de slotsom van mijn zoeken: ik heb met hart en ziel gezocht, maar nog altijd niets gevonden.”

Aries van Meeteren

Ton de Kok geeft op 28 maart a.s. een lezing in de bibliotheek van Hardinxveld-Giessendam (Pietersweer 34). Hij schetst aan de hand van een PowerPointpresentatie een beeld van de bestaansworsteling van een aantal bekende filosofen, wetenschappers en kunstenaars. Georganiseerd door de Vrijzinnigen Hardinxveld-Giessendam in samenwerking met de bibliotheek. Aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.

Expositie Corrie van Willigen

Vanaf eind mei is er weer een nieuwe expositie: schilderijen van de uit Gorinchem afkomstige schilderes Corrie van Willigen.

In haar werken gebruikt zij acrylverf en diverse materialen.

De schilderijen weerspiegelen een periode van ziekte, operaties en uiteindelijk het overlijden van haar man. De ervaren emoties, en haar verdriet heeft ze daarin verwerkt en op doek gezet. Schilderen bleek een goede manier te zijn om vorm te geven aan het proces dat zij doormaakte.

Beweging, kleur, diepgang en verfijning kenmerken haar doeken.

De expositie zal tot ca. half juni in onze kerk hangen. De kunstenaar zal op 16 april, Pasen, in de kerk aanwezig zijn en dan zal een toelichting verzorgd worden: Kunst in de Kerk.

Agenda



- 16 mrt. 20.00 u Sliedrecht: Filmavond: De tien geboden
22 maart 20.00 u Film in de bieb: : Love and Friendship naar
het boek van Jane Austen
- 28 mrt. 20.00 u Lezing van Ton de Kok over zijn boek:
'Schrijvers en Filosofen over 'Wat is God '
In de bibliotheek, entree € 5
- 6 apr. 10.00 u Leeskring *Eva slaapt*, Francesca Melandri
13 april 10.00 u Themacafé: Paulus, Karen Armstrong
13 april 19.00 u Witte Donderdag, tafelviering
16 april 08.30 u Paasdienst met vooraf Paasontbijt
16 april 10.00 u Kunst in de Kerk
19 april 20.00 u Film in de Bieb: Brooklyn naar
het boek van Col Toibín
- 11 mei 10.00 u Themacafé: hoe zit het nou met dé islam?
13 mei Uitje Woudrichem
april/mei Naar de theetuin 't Groene Broek
20 mei Regiodag bij Vrijzinnigen Hoeksche Waard,
125-jarig jubileum en lezing van Laurens ten
Kate, hoogleraar Universiteit Humanistiek in
Utrecht

Geloof zonder zekerheid

Vrijzinnige theologie in de 21^e eeuw



“Vrijzinnige religie roept ons op tot kracht zonder starheid, overtuiging zonder ideologie, openheid zonder luiheid. Ze vraagt ons aandachtig te zijn. Het is een geloof met de ogen wijd open, een geloof zonder zekerheid.”

Met deze mooie woorden besluit de Amerikaanse vrijzinnige theoloog Paul Rasor zijn boek *Geloof zonder zekerheid* (oorspronkelijke titel: *Faith without certainty*). Het boek is afgelopen november tijdens de Algemene Vergadering van Vrijzinnigen Nederland in Lunteren aangeboden aan alle

voorgangers en afdelingen. En zodoende kreeg ik ook een exemplaar.

Geloof zonder zekerheid is een titel die nieuwsgierig maakt, zo heb ik gemerkt tijdens het eerste themacafé in onze kerk. Ik had wat boeken meegenomen over onderwerpen die we zouden kunnen gaan bespreken. Het nieuwste boek van Rasor sprong eruit. Want ‘geloven zonder zekerheid’, hoe doe je dat?

Geen antwoorden

Laat ik deze bespreking meteen beginnen met een waarschuwing. Het boek is niet geschreven voor zoekende gelovigen die behoefte hebben aan antwoorden. Het is geen *Geloven, zo kan het ook*, dat de NPB in 2011 uitgaf, waarin Zandrie Albada nog een hoofdstuk schreef over de hemel. Het boek van Rasor is bovendien geen eenvoudige kost.

Leerzaam

Toch heeft *Geloof zonder zekerheid* de vasthoudende lezer heel wat te bieden. Ik heb er althans veel van op gestoken. Rasor onderzoekt waarom de vrijzinnigheid de laatste decennia in het verdomhokje zit. Vrijwel overal doen de meer orthodoxe kerkgemeenschappen het beter. Hoe komt dat en is er wat aan te doen?

Het boek biedt in de eerste hoofdstukken vooral een beschrijving van (doorgaans Amerikaanse) vrijzinnige theologie. De latere hoofdstukken staan vol met eerlijke kritiek en behartigenswaardige aanbevelingen.

Spanningen

Er wringt iets in de vrijzinnigheid, zegt Rasor. Hij ziet allerlei spanningen. Zo hechten vrijzinnigen enerzijds erg aan de eigen vrijheid ('ik bepaal zelf wel wat ik geloof') en anderzijds willen ze ook bij een geloofsgemeenschap horen die hun opvattingen (deels) deelt. Dat kan botsen.

Een ander probleem is dat vrijzinnigen aan de ene kant spirituele diepgang zoeken en aan de andere kant aarzelen om daar echt mee aan de slag te gaan. Er komt nl. best wat discipline kijken bij het mediteren, bidden, beleven van muziek en het ontdekkend kijken naar kunst. Niet iedereen brengt dat op.

Tot slot botst volgens Rasor het streven naar een betere wereld met de omarming van de cultuur waarin we leven. Doordat vrijzinnigen zich zeer verbonden voelen met de wereld om hen heen, zijn ze vaak niet in staat om die eigen wereld kritisch te beoordelen. Ze reageren daarom, naar de mening van Rasor, wel eens te mild op onrechtvaardigheid die in onze cultuur zit ingebakken. Hij mist een profetische stem in de vrijzinnigheid.

Overtuiging

Oplossingen heeft Rasor niet voor de spanningen die hij beschrijft, want die horen nu eenmaal bij de vrijzinnigheid. Zou de vrijzinnigheid zich aanpassen, dan zou ze niet langer vrijzinnig meer zijn, zo erkent Rasor. Maar een ding weet hij wel. Geloof zonder zekerheid is niet hetzelfde als geloof zonder overtuiging.

Geloven, ook vrijzinnig geloven, gaat naast denken ook om doen. En op het gebied van het 'doen' mogen vrijzinnigen er van Rasor wel een tandje bij doen. Vrijzinnigen zouden er meer oog voor kunnen krijgen dat het leven niet alleen om de eigen vrijheid gaat. Die vrijheid hoort er voor allen te zijn. En dus zouden vrijzinnigen zich als gemeenschap meer kunnen inspannen voor al die mensen die in/door onze westerse cultuur buiten de boot vallen.

Vrijzinnigen zeggen graag open te geloven. Maar hoe open zijn onze gemeenschappen? Kunnen wij ertegen dat er mensen in onze kring héél anders denken dan de meerderheid? Of zien we diversiteit toch (ook) als een bedreiging? Rasor stelt hier ongemakkelijke vragen. Te meer omdat hij ze aan de orde stelt in een hoofdstuk over wit racisme. We kunnen natuurlijk zeggen dat dit probleem bij ons niet speelt. Maar onze gemeenschappen zijn zonder uitzondering (overwegend) blank. Hoe komt dat?

Rasor besluit met de vaststelling: "Vrijzinnige theologie is niet voor lafhartige mensen. Ze stuurt ons een algemene richting uit zonder de

specifieke bestemming te noemen. Ze vertelt ons niet welke keuzes we moeten maken, maar houdt ons wel verantwoordelijk voor de keuzes die we maken. De vrijzinnige religieuze traditie is een uitnodiging, geen mandaat.”

Zo is het. Het boek van Rasor wil zo'n uitnodiging zijn, een uitnodiging tot kritisch nadenken over onszelf, de spanningen in onze vrijzinnige identiteit en de vragen over onze toekomst. Terecht dat Vrijzinnigen Nederland de moeite heeft genomen om het boek in het Nederlands te vertalen en aan de afdelingen aan te bieden. Laten we ermee aan de slag gaan!

Aries van Meeteren

Uitje in het voorjaar

In mei plannen we een uitje naar Woudrichem voor alle leden in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht.

We rijden met elkaar naar Gorinchem Buiten de Waterpoort, parkeren daar onze auto en varen met de pont over naar Woudrichem. Daar lopen we de dokter Tinus wandeling. De serie Dokter Tinus is in Woudrichem opgenomen en buiten dat is dit toch een heel leuk plaatsje om in te wandelen.

Daarbij willen we ook het Visserijmuseum bezoeken, speciale aandacht voor de plaatselijke zalmvisserij.

Ook zullen we daar de lunch gebruiken.

Een programma met alle tijden zullen we enkele weken van te voren uitreiken.

Als datum is voorlopig geprikt zaterdag 13 mei.

Voor de opgave komt half april een lijst op het prikbord.

Heeft u er al zin in?

THEMACAFÉ



Praten en nadenken in een gezellig en ongedwongen sfeer, dat is waar het themacafé voor is bedoeld. Op 19 januari en 9 maart jl. hebben we de eerste twee bijeenkomsten gehad en die

smaakten wat mij betreft naar meer.

Het eerste themacafé stond in het teken van de mogelijk opzet. Waar zouden we het over willen hebben? Eigenlijk mag alles wel ter tafel komen, zo concludeerden we. We zijn allemaal breed geïnteresseerd en we steken graag iets op van elkaar.

Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we het gehad over de vrijzinnigheid. Wat is dat eigenlijk en hoe leg je dat kort aan iemand uit? Ook zijn we ingegaan op enkele ideeën uit het boek



‘Geloof zonder zekerheid’ van de Amerikaanse theoloog Paul Rasor (zie elders in deze editie van de Band).

De komende keren bespreken we de volgende onderwerpen:

- 13 april: Paulus (wat kunnen vrijzinnigen nou met hem?)
- 11 mei: Hoe zit dat nu met dé islam

De bijeenkomsten zijn telkens in de vergaderzaal naast de kerk en beginnen om 10.00 uur. Elk themacafé staat op zich. Voel u vrij om te komen als u het onderwerp interessant vindt. En als u zelf ook iets weet waarover u het graag zou willen hebben, geef het aan, want we staan overal voor open!

Aries van Meeteren

Uitje Theetuin

In het voorjaar, eind april/mei, zullen wij de Theetuin ‘t Groene Broek in de polder van Hardinxveld-Giessendam bezoeken.

‘t Groene Broek is een biologische boerderij. Er is thee, gebak en ijs.



Uiteraard zijn er dieren en jonge aanwas. Al met al een heel gezellige gelegenheid. Als u mee zou willen, geeft u zich dan alvast op. De datum laten we een beetje van het weer afhangen, want als je naar zoiets gaat, moet je wel buiten kunnen zitten, dat is gewoon het leukste. Dan is

er overleg of u kunt of niet.

Leven

*Zullen we maar leven
voortaan
van sterren en dauw
en zonlicht en wind
als vingers die zacht
door je haren gaan.
Want geluk
heeft ontelbare namen.
Maar niets, geen lettergreep
om vast te houden.
Tenzij niets
zoveel is als alles.
En dat soort alles
dan klein en bang
als een vogeltje
in je handen ligt.*

Tot het wordt losgelaten.

(Kris Gelaude)

Leeskring

De afgelopen tijd zijn er drie bijzondere boeken gelezen en besproken: *Als de winter voorbij is* van Thomas Verboeg, *Judas* van Amos Oz en *De Kozakkentuin* van Jan Brokken. De door Zandrie Albada opgestelde vragen maken de tongen los, en het is steeds verrassend om de invalshoeken van anderen te vernemen. Het blijft een boeiende bezigheid.



De laatste boekbespreking is op 6 april. Voor die datum lezen we *Eva slaapt* van Francesca Melandri.

Films in de bieb

Elke maand een boekverfilming:



woensdag 22 maart Love & friendship, naar het boek van Jane Austen, lezing vooraf over de schrijfster.

woensdag 19 april Brooklyn naar het boek van Colm Toibín

Elke film begint om 20.00 uur. Tickets voor € 5,00 voor bibliotheekleden en € 7,50 voor niet-leden zijn te koop in de Bibliotheek en op www.debibliotheekaanzet.nl.

Gedicht van ds. A. van Wijngaarden, voorgelezen op 19 febr.

Ik ben een kleine korrel graan.
Ik heb lang in de zon gestaan.
Ik zat toen in een korenaar
met heel veel vrienden bij elkaar.
Nu zijn wij in een zak gedaan
met andere losse korrels graan.
Ik wacht op wat er komen gaat...
Ik ga de weg van alle zaad;
Ik zal mijn leven moeten geven
om anderen te laten leven.

Ik ben een kleine korrel graan.
Ik ben de aarde ingegaan.
Ik lig hier lekker togedekt
te wachten tot ik word gewekt.
Ik voel in mij een kiem van leven,
die honderdvoudig vrucht zal geven.
Ik ben de aarde ingegaan,
zodat ik straks weer op kan staan.

Ik ben een kleine korrel graan.
Ik hoop straks weer in bloei te staan,
zodat ik weer nieuw zaad kan geven
om mensen van te laten leven.

Regiodag Oud-Beijerland op 20 mei

Op zaterdag 20 mei viert de afdeling Hoekse Waard haar 125-jarig bestaan en organiseert gelijktijdig de Regiodag Rijnmond. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Het volledige programma volgt later. In ieder geval wil ik u warm maken voor de lezing van prof. Laurens ten Kate! Houdt deze datum vrij.

Vrijzinnigen Nederland

Afd. Hardinxveld-Giessendam

Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon
Postadres: Peulenstraat 215, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam

E-mail: info@kerkmetdebeelden.nl
Website: www.kerkmetdebeelden.nl
Voorganger: Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM
Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens
noodgevallen
e-mail avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl

De Band: Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu

Kopij data: 1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september
E-mail redactie@kerkmetdebeelden.nl

Aandachtscommissie: Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371
AM, Tel. mobiel 06-8333 4406

BESTUUR:

Voorzitter: Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Bonkelaarplein 97, 3363 EL
Sliedrecht, tel. 0184-612475

Secretaris: Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371
CB, 06 3737 4559, tilly@degroen.eu

Administrateur/
penningmeester: Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359
Rekeningnummer **NL70 INGB 0000 5957 95** of
NL11 RABO 0325 0333 74
beide ten name van de penningmeester NPB.

Leden: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-
612002
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel.
06 8333 4406

Lezing Oerboek



Enkele van onze leden bezochten de lezing van de schrijver Carel van Schaik op 9 februari bij het Apostolisch Genootschap in Rotterdam. Het was zeer interessant.

Lezing: Wat zijn chakra's

Op 26 januari 2017 heeft Marianne Evers een lezing in onze kerk gegeven bij de expositie van de getekende chakra's. Aan de hand van een PowerPoint presentatie werd een toelichting op de chakra's gegeven en kwamen er ook veel vragen en gesprekken los. Het was zeer interessant en er waren 15 aanwezigen.



Hiernaast: De Gouden Zon, hypofyse chakra, symbool voor het innerlijk schouwen. Getekend door Liza van der Meulen.

Gebed voor de eenheid, 15 januari

Met elkaar stonden we stil bij de zaken die ons verhinderen om echt samen te zijn. De jeugd – ook onze jeugd - bouwde een muur van dozen met namen als ‘Godsdienstoorlogen’, ‘Onverdraagzaamheid’ En ‘Machtsmisbruik’. Die muur werd afgebroken uit naam van de liefde van Christus.

Het was een mooie dienst in de Gereformeerde Kerk in Boven-Hardinxveld. Ook pastor Vlaming, die in de ochtenduren afscheid van zijn parochie nam, was in ons midden en de nieuwe predikant van de kerk in de Stationsstraat, ds. Amanda Spies.

Onze voorganger Aries van Meeteren verzorgde een mooie meditatie.



Bas en Saskia voor de stenen: i.p.v. een muur een kruis.