



# *De Band*



De Wiel in zondagochtend rust. Hardinxveld-Giessendam.

---

Vrijzinnigen Nederland – Hardinxveld-Giessendam  
67<sup>e</sup> jaargang nr. 1 - 15 december 2015 – 15 maart 2016

## ***Flutamuze speelt in de Kerstnachtdienst***

Aanvang van de dienst is 21.30 uur, de kerk is open om 21.00 uur, samenzang 10 minuten voor aanvang. Onze voorganger is drs. Z. Albada uit Gorinchem.



We zullen kunnen genieten van een sfeervolle vertolking van oude kerstmuziek uit 1500 en muziek uit de Renaissance en Barokperiode.

Zie verder het stukje over de Kerstnachtdienst.

*Meer informatie vindt u op:*  
[www.muzewijs.nl/flutamuze](http://www.muzewijs.nl/flutamuze)

## ***Diensten, aanvang 10.00 uur***

- 20 december 4e advent, drs. Z. Albada, Gorinchem  
24 december Kerstnacht, drs. Z. Albada, Gorinchem met muziek van Flutamuze, 2 collectes  
25 december 1e Kerstdag, ds. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht  
3 januari mw. Amanda Lang, Heerjansdam, nevendienst voor de jeugd, extra collecte voor Polen, koffiedrinken  
10 januari mw. A. van Wijngaarden, Rotterdam  
17 januari, **17.00 uur**, oecumenische dienst in onze kerk, drs. Z. Albada, pastoor Vlaming en ds. Ris  
24 januari dhr. W.J. Scholl, Vlaardingen  
31 januari Geen dienst. In Sliedrecht: ds. A.P.B. van Meeteren  
7 februari 14.00 uur, afscheidsdienst drs. Z. Albada, aansluitend receptie  
14 februari ds. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht  
21 februari Geen dienst. In Sliedrecht: ds. W. Dijkstra  
28 februari dhr. W.C. de Graaf, Pijnacker  
6 maart dr. E.H. Cossee, Rotterdam, nevendienst voor de jeugd, extra collecte Epafras, koffiedrinken  
13 maart Geen dienst. In Sliedrecht ds. A.P.B. van Meeteren  
20 maart Palmпасen, ds. Th. Huisman-Verspui, Nijkerk

## ***Nevendiensten voor de jeugd***

Op 3 januari en 6 maart is er voor de jeugd een apart programma.

## ***Extra collecten***

Op zondag 3 januari is de extra collecte bestemd voor de Stichting voor Polen, die vanuit Hardinxveld-Giessendam hulp geeft aan Poolse kindertehuizen.

Op zondag 6 maart vragen wij een extra gift voor Epafras, voor geestelijke ondersteuning van 2100 Nederlandse gevangenen in het buitenland, in 75 verschillende landen.

## ***Even voorstellen: Amanda Lang***

In 2016 zal zij tweemaal bij ons voorgaan. Haar introductie:  
Sinds 2003 ben ik als theoloog vrij gevestigd en onafhankelijk geestelijk begeleider, voorganger, ritueelbegeleider, supervisor, coach, trainer, spreker en schrijver.

Ik begeleid sinds zeer vele jaren mensen met levensvragen (existentiële vragen), individueel en in groepen.

Als supervisor en coach begeleid ik mensen die hun professionele deskundigheid willen ontwikkelen en hun persoonlijke groei willen bevorderen.

Mijn begeleiding richt zich op mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden, levensbeschouwingen en denkwijzen, van alle leeftijden en uit alle beroepen.

Van: [itineranl.nl](http://itineranl.nl).

## ***Even voorstellen: Wim Scholl***

De redactie vroeg mij om in een kort verhaal duidelijk te maken wie het is die bij u op 24 januari in de dienst voorgaat. Welnu, mijn naam is Wim Scholl en ik ben 42 jaar met veel plezier werkzaam geweest als docent wiskunde op alle niveaus bij het openbaar onderwijs in Vlaardingen. Omdat, tot mijn vreugde, de schoolleiding bekwaamheid belangrijker vond dan bevoegdheid, heb ik naast wiskunde ook tal van jaren lesgegeven in o.a. natuurkunde en geschiedenis.

Voor mijn gevoel ben ik al mijn hele leven lid van scouting of, zoals dat vroeger heette, de padvinderij. Daar heb ik ook mijn vrouw leren kennen. In de jaren tachtig heb ik een aantal keren de jaarlijkse Adventsdienst geleid van de gezamenlijke Vlaardingse scoutinggroepen. Wellicht dat deze activiteit een opstapje vormde voor de volgende, want vanaf 1994 ga ik regelmatig voor in diensten van de Remonstrantse Gemeente Vlaardingen en van andere vrijzinnige gemeenten. Hoogtepunten daarbij, die ik nog met mijn in

2007 overleden vrouw, mocht meemaken, waren de diensten waarin ik op verzoek van mijn aanstaande schoondochters in 2006 en 2007 hun huwelijk met onze zonen inzegende.

Van 1997 tot 2008 was ik voorzitter van de Remonstrantse Gemeente Vlaardingen. Aan het eind van die periode brak de economische crisis uit waardoor de verkoop van het kerkgebouw op het allerlaatste moment niet doorging. De financiële situatie leek daardoor vrijwel onoplosbaar. De twee grootste kostenposten waren, hoe wrang ook: gebouw en predikant. In 2011 kwam hierin wat verlichting door een soort rolverwisseling: onze predikant vond een baan in het onderwijs als docent klassiek talen en ik verliet als gepensioneerde het onderwijs en neem sindsdien in Vlaardingen het predikantschap waar.

De gemeente in Hardinxveld-Giessendam is mij niet helemaal onbekend, omdat ik daar tweemaal met ons ChaOs-koor heb gezongen. Ik verheug mij op de nadere kennismaking op 24 januari.  
W.J. Scholl

## ***Postbus en telefoon kerk opgezegd***

Twee bezuinigingsmaatregelen:

1. Onze postbus is per 31 december 2015 opgezegd.

Als postadres houden wij aan: p/a mw. A.E. Kazen-van Dijk,  
Peulenstraat 215, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam.  
De kerk heeft geen brievenbus en krijgt die ook niet.

2. De telefoon in de kerk is per direct opgezegd.

Dit is overlegd met de huurders. De telefoon werd eigenlijk zelden of nooit gebruikt omdat er altijd mensen met een mobiele telefoon zijn.

## **Bloemendienst**



## **Tel.**

20 december	mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin	612441
24/25 december	mw. A. v. Noordenne-van Zuilen	614543
3 januari	mw. C. Versluis-den Hertog	613203
10 januari	mw. M.A. de Groen-van den Berg	617365
17 januari	mw. N. van der Vlies-Tukker	612184
24 januari	mw. T. Keizer-Trapman	612002
7 februari	mw. A.E. Kazen-van Dijk	06-83334406
14 februari	mw. G. v. d. Graaf-Tromp	613256
28 februari	mw. A. Huisman-Dubbelman	630083
6 maart	mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin	612441
20 maart	mw. A. v. Noordenne-van Zuilen	614543

## **Autodienst**



20 december	mw. T. Keizer-Trapman	612002
24 december	dhr. R.P. de Groen	06-12830068
25 december	dhr. K. Bohré	614359
3 januari	dhr. P. van 't Verlaat	612441
10 januari	mw. A. van Noordenne-van Zuilen	06-51296539
17 januari	mw. T. Keizer-Trapman	612002
24 januari	dhr. R.P. de Groen	06-12830068
31 januari	dhr. P. van 't Verlaat	612441
7 februari	mw. A. van Noordenne-van Zuilen	06-51296539
14 februari	mw. T. Keizer-Trapman	612002
21 februari	dhr. R.P. de Groen	06-12830068
28 februari	dhr. P. van 't Verlaat	612441
6 maart	dhr. K. Bohré	614359
13 maart	mw. A. van Noordenne-van Zuilen	06-51296539
21 maart	mw. T. Keizer-Trapman	612002
28 maart	dhr. R.P. de Groen	06-12830068

## ***Eeuwigheidszondag, 22 november 2015***

We moesten elkaar maar veel verhalen vertellen. Verhalen van moedige mensen, verhalen van verdrietige mensen, verhalen die je blij maken, of trots, of ook stil, misschien dat wel vooral.

Het verhaal van de geschiedenisprofessor **Zeev Sternhell**. Lid van de beweging *Vrede Nu* in Israël. Rond middernacht wilde hij zijn tuinhokje sluiten. Er werd een staafbom naar hem toegegooid. Hij werd alleen maar lichtgewond. De dader was een ultrarechtse joodse kolonist. Op pamfletten die bij de kolonist gevonden werden stond: *Uitgeloofd, 1,1 miljoen sjekel voor ieder die een lid van Vrede Nu doodt*. Hij sprak wel in ons land op een conferentie met als titel: *Komen de barbaren?*

Gelezen bij Inez Polak in *Trouw* van zaterdag 21 november 2015

Of het verhaal van **Adel Termos** uit Beiroet. Net op het moment dat de straat vol stroomde met moslims na het gebed trok een zelfmoordterrorist aan zijn bomgordel. Toen omstanders zich naar de doden en gewonden haastten, liep een tweede zelfmoordterrorist op de menigte af. Adel Termos zag het en wierp zich op hem. De bomgordel ging af, maar er stierven minder mensen dan wanneer hij niet had ingegrepen. *Mijn vader is een martelaar*, zei zijn dochter van zes.

Een verhaal van Siegfried Woldhek uit *NRC* van 21 november 2015.

En dan is er nog het verhaal over **Antoine Leiris**, die zijn vrouw verloor bij een van de aanslagen in Parijs op een van de terrasjes. *'Jullie willen dat ik bang ben? Dat ik mijn vrijheid opgeef voor veiligheid? Jullie hebben verloren. Mijn haat krijgen jullie niet.'* Hoezeer hij er nu alleen voorstaat bij de opvoeding van hun dochtertje, hij wil moedig verder.

Gelezen bij Jan Kuitenbrouwer, *NRC* 21 november 2015.

## ***Advent en Kerstmis 2015***

Op zoek naar inspiratie voor een bemoedigende kerstgedachte lees ik nog eens 'Geloven op jaarbasis' van Anne van der Meiden. Het heeft als ondertitel 'Een ongewoon dagboek'. Qua lengte van de stukjes per dag heeft het nog het meeste van de vroegere scheurkalenders. Per dag een mooie overpeinzing met een ernstig gemeende ondertoon. Rond de Kerst komt een kritische gemeentepredikant aan het woord. 'Wat heeft u liever: het koninkrijk van God of uw dorpsgemeenschap?' De kerkenraad heeft een bijzonder antwoord klaar. 'Als het koninkrijk lijkt op ons dorp, dan graag onze dorpsgemeenschap, dominee.' Ja, mensen hopen wel op verandering maar het moet niet te gek worden, zeg ik er dan in mijn woorden achteraan. Natuurlijk, onze bereidheid tot out of the box denken is er wel, maar laten we alsjeblieft kalm aan doen, dan breekt het lijntje niet. Natuurlijk, veranderen doen we heus wel, maar langs de weg van de geleidelijkheid. Bovendien willen we graag zelf controle houden. Het helemaal uit handen geven, je laten overrompelen door de Geest en op slag een ander mens worden...? Dat kan altijd nog. Dat zien we wel...

Verder noemt AvdM het gebrek aan kennis omtrent de geboorte van Jezus bij de andere Bijbelschrijvers. Marcus, Johannes en Paulus weten niets van Kerstmis. Mattheus en Lucas hebben ook zelf blijkbaar in de rest van de naar hen genoemde evangeliën 'vergeten' dat ze een mooi verhaal aan het begin hebben verteld. Ze komen er niet op terug, de geboorte- en de kindheidsverhalen staan geïsoleerd in hun evangelie. De wijzen komen zomaar het toneel oplopen met hun cadeaus, waar misschien Jozef meer aan gehad heeft dan het kindeke zelf. Iemand had volgens AvdM gezegd dat er zo weinig over het kerstgebeuren wordt gezegd in de bijbel, zodat er des te meer licht op die paar verhalen zelf kan vallen... Ja, ja.

Er is weinig materiaal voorhanden in de bijbel om er groot Kerstmis mee te vieren. Het is een *'donkere nacht op de velden van Efratha. Niets te beleven. Voorlopig ook niet in de stal.'* En even verderop



stelt hij vast dat *'veel kerstliederen vroom en romantisch maakwerk zijn, eeuwen opgekropte kerstvreugde. Niets op tegen, maar met mate te hanteren.'*

Ook zegt AvdM nog dat natuurlijk het Pinksterfeest het meest centrale christelijke feest hoort te zijn. Even komt bij mij de ondeugende gedachte op dat de dominees in de zestiende eeuw zich mateloos ergerden aan de uitwassen rond het kerstfeest. Zij wilden Kerstmis liever afschaffen. AvdM gaat niet zo ver, maar een zeker gelijk heeft hij wel in zijn beoordeling. Kerstmis en de winter passen iets te goed bij elkaar om helemaal 'zuiver' te zijn. Hetzelfde geldt voor Pasen en het voorjaar. Pinksteren als 'moeilijk' feest heeft geen of weinig 'heidense' besmetting gekregen. En daarmee komen we toch bij Kerst terug: het komt altijd wel heel mooi uit dat de donkere dagen voor Kerstmis zo donker zijn. We kunnen wel wat licht gebruiken. Vandaar misschien dat het kerstfeest in onze noordelijke breedtes zo populair is geworden en gebleven. Op het zuidelijk halfrond valt Kerstmis midden in de zomer, dan is het lang licht en is er weinig uitwendige reden om de komst of de terugkeer van het licht te vieren.

Maar ach, de heidens besmetting van het Kerstfeest is niet zo'n ramp en de donkere dagen voor Kerstmis helpen ons om de verschijning van het Licht der wereld groots te vieren. Dat toch weer wel, natuurlijk!

Je kunt nog een paar woorden toevoegen aan de twee feesten van december, Sinterklaas en Kerst. Beide hebben dus wortels in de zonnestand, in de angst voor het verdwijnen van de zon. Het zijn de kwade geesten, zeiden onze Germaanse voorouders, die het licht willen stelen. Gelukkig heeft de oppergod Wodan die kwade geesten gevangen en onschadelijk gemaakt. Die kwade geesten hebben dus niets met racisme te maken maar alles met onze eigen angsten. Het is kortweg gezegd van de gekke dat er zelfs tot in de Verenigde Naties is gediscussieerd over een oud volksfeest zonder enig begrip voor de godsdiensthistorische achtergrond, die bovendien veel ouder

is dan het christendom zelf... De domheid grijpt vreselijk om zich heen in deze wereld. Het kan niet vaak genoeg worden herhaald.

Het bestraffende van de figuur van Zwarte Piet is al evenzeer onschadelijk gemaakt doordat de pieten nu vooral grapjes maken en gekkigheid uithalen. De gevangenneming en het bedwingen van het kwaad is dus uiterst effectief geweest!

In Trouw van 4 december lees ik van Rob Schouten dat hij ons een wat strengere Sinterklaas toewenst. Niet een oppervlakkige grapjesmaker, en al evenmin een streng tuchtigende Sint – die er naar hartenlust op los ranselt onder het toezien van onbewogen ouders. Die ook weer niet, want dat is echt overdreven – zoals halverwege de 19<sup>e</sup> eeuw gebruikelijk was. Maar gewoon wel iemand om een beetje ontzag voor te hebben. Grappig is het wel dat de Sint in onze noordelijke, calvinistisch gestempelde gewesten zo enorm aansluit bij ons moralisme. Zelfs wanneer er maar weinig besef van tekortschieten is, ‘werkt’ de komst van de goedheiligman in op het geweten. Dat zal vast en zeker te maken hebben met ons ingeboren ontzag voor autoriteit.

Vanaf deze plaats wens ik een ieder een gezegend kerstfeest 2015 toe! Z. A.



## ***De wonderkermis***

Een alledaags wonder:  
dat er veel alledaagse wonderen gebeuren.

Een gewoon wonder:  
onzichtbare honden, blaffend  
in de nachtelijke stilte.

Een wonder zoals er vele zijn:  
een wolkje dat, hoewel luchtig en klein,  
toch de grote zware maan afschermt.

Enige wonderen tegelijk:  
een els die in het water wordt weerspiegeld  
en daarbij van links naar rechts is gedraaid  
en daarbij met zijn kruin omlaaggroeit  
en de bodem nooit haalt,  
hoewel het water ondiep is.

Een wonder dat aan de orde van de dag is:  
zwakke tot matige wind,  
rukwinden bij onweer.

Een lukraak gekozen wonder:  
koeien zijn koeien.

Nog een, niet slechter:  
deze en geen andere boomgaard  
uit deze en geen andere pit.

Een wonder zonder rok en hoge hoed:  
witte duiven die uitzwormen.

Een wonder, want wat is het anders:  
de zon ging vandaag op om drie uur veertien,  
en zal ondergaan om twintig uur één.

Een wonder dat minder verwondert dan zou moeten:  
de hand telt inderdaad minder dan zes vingers,  
maar wel meer dan vier.

Een wonder – kijk maar om je heen:  
de alomtegenwoordige wereld.

Een extra wonder zoals alles extra is:  
wat ondenkbaar is,  
is denkbaar.

Wyslawa Szymborska, EINDE EN BEGIN, gedichten 1957-1997.

Bijschrift en klein commentaar bij WONDERKERMIS.

Deze Poolse dichter, winnares van de Nobelprijs in 1998, ziet in het kleine en gewone het wonderlijke en het buitengewone. Het is geen moeilijk doen in haar teksten. Het is ook niet dat zij zich laat voorstaan op het onthullen van het wonderlijke in het gewone, al te gewone. Het is als het ware een kijken met de ogen van een kind dat zich nog kan laten verrassen. Alles wat zogenaamd tot het gewone behoort is geschikt om als een wonder te worden ervaren. Niets is daarvan bij voorbaat uitgezonderd en toch is zij geen zwijmelende lofzanger van het alledaagse. Het is een schouwen van de diepte in de gewone dingen, die door de kinderlijke beschouwing worden opgeroepen.

Het wonder van een nieuw begin van leven past daar naadloos bij. Als u dit weet te bedenken kunt u de mogelijke ergernis aan *'een gedicht dat helemaal geen gedicht is'* een beetje achter u laten... Niet dat u zich gauw ergert, dat wil ik niet suggereren. Maar voorkomen is beter dan genezen! Z. A.

## **Contact met de voorganger** *(tot eind januari)*

Telefonisch contact kunt u het beste zoeken op dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur, tel. 06-5174 3468 of 0183-622529. Het is totaal geen bezwaar om op het 06-nummer te bellen! U kunt altijd vragen om een bezoek van de voorganger, telefonisch van gedachten wisselen of e-mailen.

## **Aandachtscommissie**

Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan aandacht kunnen besteden.

## **Verjaardagskalender**

Wij feliciteren de jarigen van de komende maanden en wensen hen een fijne dag toe:

26 december	mw. G.B. Brandwijk
2 januari	mw. A. de Jong-Wallet
4 januari	mw. A. den Breejen-van Garderen
9 januari	mw. M. van 't Verlaat-de Bruin
13 januari	mw. M.M. Vis
22 januari	mw. A. Kwak-Lemkes
23 januari	dhr. W. Goedegebuur
29 januari	mw. J. de Kok-Coenraads
29 januari	drs. Z. Albada
30 januari	mw. A. de Jong-Dukel
3 februari	dhr. A.G. Kamsteeg



5 februari     dhr. C. van den Herik  
10 februari    mw. I. de Jong-van Wingerden  
17 februari    mw. G.M. Busé-Versteeg  
19 februari    mw. De Jong-van Mill  
22 februari    mw. K. van Houwelingen-v.d. Hout  
8 maart        mw. M.A. de Groen-van den Berg  
11 maart       dhr. J. Kazen  
18 maart       mw. C. Versluis-den Hertog



## ***Berichten uit de gemeente***

Mevr. Co de Kok heeft al geruime tijd slecht zicht. Gelukkig kent ze veel liederen uit het hoofd. Jasper Sluimer probeert ondanks zijn kwetsbare gezondheid van iedere dag iets te maken. Lies staat aan zijn zijde. Veel plezier heeft hij van zijn gezin.

We leven ook mee met de familie Versluis, waar Gijsbert steeds verder van al het omringende af komt te staan.

Wij ontvingen opzegging van het lidmaatschap van de heer en mevrouw Versluis, Oranjestraat 25.

Een van onze organisten, de heer Van der Wiel, is na een val waarbij hij een nekzwelving brak, in het ziekenhuis opgenomen. Het ging niet goed met hem en begin november is hij overleden. Het orgel was zijn lust en zijn leven en met veel plezier heeft deze bescheiden man bij ons het zingen begeleid. Ook zagen we hem vaak in de kerk.

*Gekomen uit het zwijgen  
kende ze de kracht van de stilte.  
Na van alles moeten  
kwam het mogen:  
een bevrijding.  
En laten wij vooral bedenken  
de tweede viool geeft warmte  
en diepte aan de muziek  
van het leven.*



***In memoriam mevrouw  
A. van de Herik***

*Zij overleed op 3 november*

Op 7 november hebben we mevrouw Rina van de Herik herdacht in een familiebijeenkomst waarin ik als voorganger ook het een en ander mocht zeggen. We spraken over haar als een bescheiden vrouw die anderen kon laten voorgaan. Maar als het echt nodig was speelde zij haar wijsje wel op de tweede viool. Anderen mochten vinden wat ze wilden maar als zij ergens voor op kwam was dat niet tevergeefs. In haar bescheidenheid was ze misschien niet opvallend, maar ze kon goed werk afleveren, zeker ook in verhouding tot anderen die zich meer in de kijker wisten te spelen.

Ze had één plekje helemaal voor zichzelf. En dat was onze vereniging, de Protestantenvbond, ze had aan wat gezegd werd op de zondagmorgen genoeg voor een hele week, zei ze altijd. De vrijheid bij ons, niets was verplicht te denken of te zeggen, sprak haar heel erg aan. We hebben haar met dankbaarheid herdacht.

Z. A.

## ***Streekdag 27 september***

Een op en top zinvolle en gezellige streekdag in Sliedrecht, waar we mensen van de verschillende vrijzinnige streekgemeenten konden ontmoeten. Een afwisselend programma en het was weer goed verzorgd. Dank aan Sliedrecht voor hun inzet.

## ***Kerst broodmaaltijd 22 december***

Op 22 december zal de vrouwenvereniging een Kerstbroodmaaltijd klaar maken waarvoor u allen bent uitgenodigd. Om half vijf bent u welkom op de koffie. We zullen zingen en naar een verhaal luisteren. Vervolgens kunt u genieten van een verzorgde broodmaaltijd. Afsluiting uiterlijk half acht.

Opgeven kan op de lijst in de hal of telefonisch bij Tonny Keizer, tel. 0184-612002. Opgave tot 20 december.

Velen zullen daarna willen meegaan naar een mooie avond in Sliedrecht, die om 20.00 uur begint, zie hieronder:

## ***Charles Dickens op 22 december***

In de Adventsweek is er **in Sliedrecht** een speciale gast: de heer Marinus den Oudsten. Hij gaat ons in kerststemming brengen door zijn originele voordracht van het beroemde verhaal van Charles Dickens *Scrooge and Marly*. De voordracht wordt ingeleid door zijn echtgenote, ds. Annemike van der Meiden. Welkom allemaal!

Met de kerstboom op de achtergrond belooft dit een schitterende avond te worden!

Wie mee wil rijden, graag even een seintje aan Tonny of Tilly.



## ***Kerstdienst met Flutamuze***

**Flutamuze** bestaat, in hun volledige samenstelling, uit 7 bevolgen muzikanten, die bijna 3x zoveel instrumenten bespelen.

Blokfluiten in alle maten en soorten, Viool, Nyckelharpa, Viola da Gamba, Luiten, Klavecimbel en Gitaar.

**Op kerstavond 24 december** zullen 4 leden van dit bijzondere ensemble een bijdrage leveren aan de sfeer van deze dienst door de vertolking van oude kerstmuziek uit 1500 en muziek uit de Renaissance en Barokperiode in de “Kerk met de beelden” aan de Peulenstraat 167 te Hardinxveld- Giessendam. Aanvang van de dienst: 21.30 uur. Kerk open vanaf 21.00 uur. Samenzang vanaf 21.50 uur. Voorganger is drs. Z. Albada uit Gorinchem.

**Ensemble Flutamuze** bestaat dit jaar 10 jaar en heeft in die periode een zeer gevarieerd programma opgebouwd van muziek uit de Middeleeuwen tot aan deze (21<sup>ste</sup>) eeuw. Zij brachten hun programma's in binnen- en buitenland en verbaasden het publiek door de rijke afwisseling van instrumenten en stijlen in allerlei combinaties. Vele bewerkingen en nieuwe composities worden speciaal daarvoor door de leden zelf geschreven.

Grote kerken en kleine kerkjes, musea en tentoonstellingen, maar ook oude boerderijen en huiskamers, zijn hun werkterrein.

De concerten bieden voor elk wat wils en zijn daardoor voor iedereen toegankelijk, waarbij de uitstraling van het plezier in muziek maken meteen opvalt, maar toch ook de kwaliteit niet uit het oog wordt verloren.

Binnenkort zal **Flutamuze** in het kader van hun **10-jarig bestaan** een speciaal jubileumprogramma brengen in onze “Kerk met de beelden”. Dit **“Open Hoed”** concert zal plaatsvinden op zaterdagavond **12 maart**. De muziek in de Kerstdienst zal u hier een klein voorproefje van geven.

*Meer informatie vindt u op: [www.muzewijs.nl/flutamuze](http://www.muzewijs.nl/flutamuze)*

## ***Kerstmis***

Op Eerste Kerstdag wordt de dienst geleid door dr. A.P.B. van Meeteren uit Sliedrecht. Aanvang 10.00 uur.

## ***Oecumenische dienst 17-1, 17 uur***

*Week van gebed voor de eenheid, 17-24 januari 2016*

Ook in 2016 brengt de Wereldraad van Kerken en in haar kielzog de Raad van Kerken in Nederland de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen onder de aandacht.

Het thema dit keer is: “Het woord is aan jou”, bedacht door de Christenen in Letland. Zal het nog lang duren voordat Letse zendelingen en missionarissen naar Nederland komen om hier van het nieuws over Jezus Christus te vertellen? Aan hun missionaire enthousiasme zal het zeker niet liggen.

Daarom zeggen de Letten tijdens deze week: : “ Jullie zijn Gods volk en geroepen om zijn grote daden te verkondigen.”

Waar eenheid ontbreekt verliest de verkondiging kracht.

Laten we daarom deze Week van Gebed samen komen, elkaar ontmoeten in woord en daad, in zang en gebed. Zo kunnen we komen waar de Letse geloofsgemeenschap ons toe oproept: Samen Gods grote daden verkondigen.

De Oecumenische Werkgroep in Hardinxveld-Giessendam nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Oecumenische kerkdienst in het kader van de Week van Gebed.

**De dienst wordt gehouden op zondag 17 januari a.s., aanvang 17.00 uur.**

**Plaats van samenkomst: Kerk met de Beelden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Peulenstraat 167, Hardinxveld-Giessendam.**

De samenkomst wordt opgeluisterd met sfeervolle muziek.  
Na afloop ontmoeten wij u graag onder het genot van koffie of thee.  
De kerkdienst wordt mogelijk gemaakt door medewerking van: De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Hardinxveld-Giessendam, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Hardinxveld-Giessendam, de Gereformeerde kerk te Boven-Hardinxveld en de Gereformeerde kerk te Neder-Hardinxveld.  
De dienst zal worden geleid door: Ds. S. Ris, Drs. Z. Albada, en Pastor C.J.M. Vlaming MHM.  
Van harte welkom op 17 januari a.s.!

Namens de Oecumenische werkgroep, Arie Knegt

## ***Afscheid drs. Z. Albada 7 februari***

Op 1 november 2009 begon drs. Zandrie Albada zijn werk in onze geloofsgemeenschap. Toen zei hij: "Als ik 70 ben, stop ik." Eind januari 2016 is het dan zo ver. Wat is de tijd snel gegaan. We denken aan de vele bezoeken die hij heeft afgelegd en het stimuleren van de onderlinge contacten. De projecten zoals Kunst in de Kerk. De vele stimulansen die van hem uitgingen. Het bestuur was al die jaren nooit volledig en zelfs behoorlijk onderbezet. Daarbij heeft het bestuur belangrijke steun van onze voorganger ontvangen. Nu is dan de tijd voor het afscheid aangebroken. Ook u wordt daarbij betrokken dat merkt u nog wel. Het afscheid is niet definitief. Zo zal drs. Albada nog regelmatig voorgaan in een dienst en zal hij ook de Leeskring Kerk met de Beelden blijven begeleiden. Op zondag 7 februari 2016 zal de afscheidsdienst plaatsvinden, waar behalve u allen ook mensen van de plaatselijke kerken en onze contacten in de regio, familie en vrienden van Zandrie worden uitgenodigd. De dienst begint om 14.00 uur en na de dienst is er een receptie met alles wat daarbij hoort. Zet deze datum in uw agenda. Dat is belangrijk, want 's morgens is er geen dienst, maar 's middags en dan is een geheugensteuntje op zijn plaats.

## ***Verslag ledenvergadering 19 nov.***

Er waren 11 leden aanwezig. Fijn dat Lies Sluimer de vergadering kon leiden; ze bracht de groeten over van haar echtgenoot Jasper.

De notulen zijn ongewijzigd goedgekeurd.

De landelijke vergadering zal worden bezocht door Tonny Keizer en René de Groen. Er is een nieuwe opzet: workshops en korte vergadering. Een nieuwe, projectmatige subsidie van innovatieprojecten heeft ingang gevonden. Ook wij kregen subsidie voor publiek trekkende sprekers, samenwerking en leeskring. Het jaarverslag werd ongewijzigd goedgekeurd.

Dhr. Koen Bohré neemt de resultatenrekening en balans met de aanwezigen door. Op verschillende posten is bezuinigd. De bijdragen waren hoger dan begroot. Het negatief saldo bleef beperkt tot € 5.020. Dit is veel lager dan begroot. In die zin kunnen we zeggen dat we een goed jaar hebben gehad.

De kascontrolecommissie bestond uit dhr. Piet van 't Verlaat en dhr. Arie van Noordenne en zij hebben vastgesteld dat de administratie piekfijn in orde was; onder dank wordt decharge verleend.

De nieuwe kascontrole commissie bestaat uit P. van 't Verlaat en René de Groen.

Ook de begroting werd post voor post doorgenomen. Het tekort is begroot op € 4.249. Opgemerkt dat de uitgaven tegenover de subsidie niet alle zijn begroot. De begroting wordt goedgekeurd.

Er wordt opgemerkt dat de collectes onvoldoende zijn om de kerkdienst te bekostigen. Dit is jammer omdat dan kerkdiensten moeten vervallen omdat het teveel kost.

Medegedeeld wordt dat de telefoon in de kerk is opgezegd per direct en de postbus per 1 januari 2016. Het nieuwe postadres wordt p/a A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam.

In de pauze vindt de uitloting van 10 % van de obligaties plaats. Het zijn de nummers: 158, 70, 48, 98, 90, 124, 89, 176, 211, 173, 129, 168, 109, 148, 110, 186, 164, 34, 143, 104, 125.

Uitgelote obligaties, die niet binnen 5 jaar bij de penningmeester worden geïnd, vervallen.

Voor de nabije toekomst staat de verkoop van het gebouw nog niet op de planning. We proberen goed en zinnig te werken. In 2016 en 2017 blijven een aantal zondagen leeg. We gaan met Sliedrecht overleggen om de zomerdiensten uit te breiden.

Drs. Albada vraagt hoe de dienst met de voorganger Harm Knoop beviel. De mensen waren er positief over. Hij pakt het anders aan. Het is minder formeel, geen overdenking maar een soort gesprek.

Drs. Albada vindt het geloofsgesprek heel belangrijk en het zou goed zijn soms een andere aanpak te proberen. Hierbij zou je kunnen denken aan eenmaal per twee maanden. Tilly zegt dat er heel veel afdelingen in onze regio zijn die dit hebben ondernomen. De leden zijn akkoord dit eens per 2 maanden te doen.

Goed en duidelijk aankondigen qua onderwerp en uitvoering onder de titel *Een tikkeltje anders*.

Onze site is te oud en versleten. Foto's kunnen niet meer geplaatst worden. Via de landelijke vereniging kunnen we een nieuwe site kopen, waarop € 1000 subsidie. Wij missen de expertise om het zelf te doen. De kosten zijn dan nog ruim € 600,00. Waarschijnlijk zullen we hierop ingaan.

De afscheidsdienst van onze voorganger drs. Z. Albada vindt plaats op zondag 7 februari, 's middags om 14.00 uur, waarna een receptie. De keuze voor de nieuwe voorganger is dr. A.P.B. Van Meeteren en de vergadering verzoekt het bestuur om afspraken met hem te maken over contract en inhoud van de opdracht.

De leeskring Kerk met de Beelden zal o.l.v. Zandrie Albada worden voortgezet. In het nieuwe jaar zal er een afscheidsdienst en een intrede dienst zijn.

Er wordt nog een uitje georganiseerd. Genoemd worden: Een wandeling met een gids door het Staalduinse bos. Een wandeling met een literatuur historicus door Amsterdam. Het nieuwe Biesbosch museum in Werkendam, varen vanaf Drimmelen. De Sterrenwacht in de Dordtse Biesbosch. Eventueel 2 uitjes, voor

mensen die goed ter been zijn en mensen die minder goed ter been zijn.

Weer in het bestuur worden gekozen: Tilly de Groen, Liesbeth Kazen en Tonny Keizer. Samen met Lies Sluimer: vier vrouwen. Rondvraag. De kerstboom wordt gesponsord en wordt 12 december opgezet. Voor de kindernevendienst is niet veel emploti meer. Piet van 't Verlaat vindt dat de naam Kerk met de Beelden goed gebruikt kan worden. Het is de naam van onze website. De officiële naam is nog steeds Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Nu wordt vaak de nieuwe naam gebruikt Vrijzinnigen Nederland. René heeft de hoge ramen in de kerk gewassen. Dank daarvoor. De heer J. Busé bedankt het bestuur enorm voor het vele werk dat gedaan wordt. Tot slot zingen we een lied dat Jasper Sluimer heeft uitgezocht:

## ***Lied 423***

Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
ga met uw licht voor ons uit!  
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
Ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  
ga met uw licht voor hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede:  
Ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:  
vrede en goeds in elk huis!  
Voor al die kwamen onder dit dak:  
Ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

## ***Kosten begrafenis***

Volgens het besluit in de ledenvergadering van 2014 is vastgesteld dat de kosten van een begrafenis voor een lid van onze geloofsgemeenschap € 250,00 bedragen.

Voor niet-leden zijn er dezelfde mogelijkheden; dan zijn de kosten € 450,00.

## ***Samenwerking met Sliedrecht***

In vervolg op onze ledenvergadering heeft er overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Vrijzinnigen in Sliedrecht over een nadere samenwerking. We hadden een goed gesprek met elkaar. In het jaar 2016 hebben we evenals voorgaande jaren de wisseldiensten in de zomer, die over en weer, zo leert de ervaring, goed bezocht worden. In januari-mei en september-december zijn in ons preekrooster maandelijks diensten niet ingevuld. We bevelen aan op die zondagen de dienst in Sliedrecht te bezoeken; zoals u in de Band zult zien zijn er dan ook autodiensten gepland.

Verder zijn we over en weer welkom op elkaars activiteiten. Dit was al zo en hiervan werd ook eerder gebruik gemaakt. We zullen in ons blad De Band ook de activiteiten van Onze Roeping Getrouw in Sliedrecht duidelijk vermelden.

Voor het jaar 2017 zullen we vanaf 4 januari 2016 voorgangers vragen, en daarbij is het plan de wisseldiensten met enkele weken uit te breiden. Ook wordt maandelijks één zondag niet ingevuld.

In de loop van 2016 zullen we ons beraden op verdere mogelijkheden. Als de omvang van ons ledenbestand nog verder afneemt, worden wij voor de vraag gesteld: wat nu? Het is verstandig om nu daarover na te denken.

## ***Neva Ensemble in Sliedrecht***

Op 14 januari kunnen we bij de Vrijzinnigen in Sliedrecht weer genieten van het Neva Ensemble uit St. Petersburg, dat ons elk jaar verrast met prachtige zang en ongelofelijke zangtechniek.

De zaal gaat om 19.00 uur open, kom op tijd, dan heeft u de mooiste plaats. Er gaan verschillende auto's vanaf Hardinxveld, u kunt meerijden. De toegang is vrij, er wordt een bijdrage aan de uitgang gevraagd. Er zijn ook altijd cd's te koop in de pauze.

## ***Literaire avond in Sliedrecht***

Voor 27 januari wordt iedereen uitgenodigd om een verhaal of een mooi gedicht voor te dragen of gewoon iets te vertellen over een schrijver/schrijfster die je graag leest of over een boek waarvan de inhoud je heeft geraakt. Voor vervoer, neem contact op met Tonny of Tilly.

## ***Stampottenbuffet in Sliedrecht***

Gezien het succes van de voorgaande jaren gaan de dames van Sliedrecht op 13 februari weer verschillende stampotten bereiden, waarvan ieder die zich opgeeft kan genieten.

Opgeven bij Tonny of Tilly, die zorgen dat u wordt aangemeld.

## ***Filmavond in Sliedrecht***

Op woensdag 16 maart wordt er in Sliedrecht een mooie film vertoond die raakvlakken heeft met maatschappelijke vraagstukken. De filmkeuze is begin maart bekend. Om half acht staat de koffie klaar. De film wordt begin maart bekend gemaakt.



## ***Films in de bibliotheek***

Elke maand is er een boekverfilming in de Bibliotheek Hardinxveld-Giessendam. Leden van de bieb betalen € 5,-, niet-leden € 7,50, incl. thee of koffie. Graag lezers kunnen vooraf of achteraf de boeken lezen. ***Nog drie te gaan:***

wo 13 januari	Wild
wo 17 februari	Far from the Madding Crowd
wo 16 maart	De Reünie

## ***Opzoomerprijs voor Aart van Lunteren***

Zaterdag 21 november 2015 ontving Aart van Lunteren (1949) de Opzoomerprijs voor zijn grote verdienste als theoloog in de tijd dat hij werkzaam was bij het Opleidingsinstituut OVP. Als decaan van deze opleiding heeft hij talloze mensen vanuit de orthodoxie naar vrijzinnig denken en geloven begeleid. Dat verdient een theologische waardering. Aart van Lunteren ontving de prijs uit handen van de voorzitter van Vrijzinnigen Nederland, Ineke Jacobsen Jensen.

De Opzoomerprijs is genoemd naar de hoogleraar-oprichter van Vrijzinnigen Nederland, professor Cornelis Willem Opzoomer (1821 – 1892). Hij was een Nederlandse jurist, filosoof, logicus en theoloog, die al op 24-jarige leeftijd, hoogleraar werd in Utrecht en daar zijn geruchtmakende oratie hield. Geruchtmakend omdat het voor het eerst was, dat een oratie niet in het Latijn, maar in het Nederlands werd uitgesproken, én geruchtmakend vanwege het onderwerp: ‘De wijsbegeerte den mensch met zichzelf verzoenende’.

Op 16 april 2016 houdt Aart van Lunteren de Opzoomerlezing bij de Vrijzinnigen in Baarn. Meer informatie over de inhoud van deze lezing volgt in de komende maanden.

## ***Een witte Kerst***

*Een kerstverhaal van Godfried Bomans*

Eindelijk een witte Kerst! Een man heeft echt zin het kerstfeest goed te vieren en kookt een uitgebreide kerstmaaltijd voor zijn familie.

Hij vertelt het verhaal van Jozef en Maria en hoe zij op zoek waren naar onderdak voor de nacht. Dan wordt er aangebeld en staat er een man voor de deur, die vraagt of hij mag schuilen...

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan.

"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, "we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk."

En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor.

En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen.

"Uitgerkend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden."

En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.



## ***Kunst in de kerk – Nel Hendriks***

Mijn naam is Nelly Lerentsveld, geboren in Alblasterdam en getrouwd met Willem Hendriks. We wonen in Sliedrecht. Als gezin met drie kinderen veel in het buitenland gewoond i.v.m. werkzaamheden van mijn man, o.a. in Zwitserland en Curaçao.

Voor mij is schilderen en beeldhouwen gewoon een hobby. In de bieb te Papendrecht en in de kerk te Sliedrecht hangen van mij diverse werken. En vanaf begin december tot begin maart in de Kerk met de Beelden in Hardinxveld-Giessendam.

Het liefst schilder ik in acryl. De thema's zijn heel divers.

Groetjes Nel

## ***Leeskring***

We lazen al weer drie boeken, en de avond met Carel ter Linden was wel een klapper. Wat leuk dat er zoveel mensen uit alle uithoeken op af kwamen.

Onder leiding van Zandrie volgt maandelijks een bespreking aan de hand van interessante en scherpe vragen.

Er zijn wegens beschikbaarheid van boeken wijzigingen in het programma gekomen.



17 december	Wim Kayzer, De laatste tafel
21 januari	Jens Christian Gröndal, Portret van een man
18 februari	Adriaan van Dis, Ik kom terug
17 maart	?
21 april	Alexander Münninghoff, De stamhouder

## ***Wim Kayzer, De laatste tafel, 17-12***

Wim Kayzer maakte legendarische VPRO televisieseries als Een schitterend ongeluk, Nauwgezet en Wanhopig en Van de schoonheid en de troost. Wim Kayzer vertelt in zijn nieuwste roman De laatste tafel over een fysicus, die een groot deel van zijn leven wijdde aan het bestuderen van het raadsel van de donkere materie in het universum en die zich onverhoeds geconfronteerd ziet met het einde. Wat gebeurt er als je hoort dat je waarschijnlijk nog maar bitter weinig tijd hebt?

## ***J.C. Gröndal, Portret van een man, 21-1***

Portret van een man is een roman over de vergankelijkheid van de tijd en de hang naar een voller, rijker, mooier leven. De psychologische analyse, zorgvuldige beschrijving en schildering van de kwetsbaarheid van de personages zijn haast magisch. In *Portret van een man* blik de hoofdpersoon terug op zijn leven aan de hand van de vrouwen die daarin een belangrijke en vormende rol hebben gespeeld.

## ***Adriaan van Dis, Ik kom terug, 18-2***

Als Adriaan op jonge leeftijd zijn grootvader wil verblijden met het voordragen van een gedicht, kan hij op het nippertje een optater ontwijken. Opa blijft geen kleinzoon die gedichten voordraagt, en hij gromt tegen Adriaans moeder nog iets over dat rare zoontje van haar.

Het is een veelzeggend beeld over het nest waar Van Dis uit voortkomt en dat hij beschrijft in deze prachtige roman/memoir/afrekening.

## ***Vrouwenvereniging***



Op 29 september hielden wij onze jaarvergadering. Na het welkom door Co las Tonny een stukje van ds. Zuurdeeg; hierover volgde enige discussie. Na de koffie werden de notulen van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd, hierna volgde het financiële verslag, de penningmeester heeft het vertrouwen dat alles goed is; er was geen kascontrole. Ook het jaarverslag volgde en wij werden er weer bij bepaald wat er het afgelopen seizoen was gepasseerd. Het programma van het winterseizoen, zoals opgesteld door Co en Tonny, werd goedgekeurd. Er waren geen vragen. Daarna werden er herinneringen van vroeger opgehaald, waar wij smakelijk om hebben gelachen. Tot slot las Tonny nog 2 gedichten uit de oude doos, één over een dominee die in een klein dorpje kwam preken en in een bedstee moest slapen waar de muizen huis hielden en twee over de AOW en het pensioenstelsel, waar de regering geld uithaalde, zodat wij langer moeten werken. Het was een leuk slot van deze middag.

Op 27 oktober las Tonny, na de begroeting door Co, het stukje "Waarheen". Daarna was het woord aan Franca Blom, die ons met prachtige foto's van een recent bezoek liet genieten van de herfst op de Veluwe. Denkend aan de herfst komen er dingen bij haar op zoals herfstkleuren, vallende bladeren, mistige bossen en bronstige herten. Zij liet de verschillende landschappen zien in en om het park waar zij waren. Mooie zonnestrallen door de mistige bomen en een bedauwd spinnenweb. Kleuren in een beukenlaan. Op de Asseltse heide was goed te zien dat deze was overwoekerd door het pijpenstrootje; daar zijn ze nu stukjes aan het plaggen, zodat de heide weer kans krijgt om te groeien. In het park De Hoge Veluwe hebben zij de bronst van de herten gezien en gehoord, dat is heel indrukwekkend. Op een bepaalde plaats mag er gefotografeerd worden. Eerst komen de hinds en dan de geweidragers maar het was een tamme bronst. Zij hebben ook veel vogels gezien, o.a. een

kuifmees en de grote bonte specht. Er bloeiden ook nog planten, waaronder de rode bes, varens en vele soorten mos. Er waren natuurlijk ook veel paddenstoelen, die zij alle bij naam noemde. Tot slot van deze serie een ree op een heuvel in de ondergaande zon. Co bedankte Franca en bood haar een envelop aan en wenste ons wel thuis.

Op 24 november, na het welkom door Co, hielden wij een in memoriam voor Rina van de Herik, die jarenlang lid en bestuurslid van onze vereniging is geweest.

Gelezen werd "Een hemels concert" door Tonny. Daarna was het woord aan Tilly, die ons iets vertelde over de streek waar zij een huisje hebben: Aveyron. Het is een dunbevolkte streek zoals zij ons op de kaart liet zien. Zij vertelde hoe ze aan het huisje zijn gekomen, en wel doordat zij gehoord hadden dat daar een goudmijn was geweest. Aveyron ligt ten zuiden van Parijs en ten oosten van Bordeaux, waar het Centraal Massief afloopt naar de Lot. Het departement is genoemd naar het gelijknamige riviertje.

Een plaatje van huis en tuin en van de feesten in de omgeving. Figeac is de stad van Champollion, de steen van Rosette. In deze agrarische streek zijn veel koeien. Er zijn melkkoeien, maar ook veel vleeskoeien, het Race d'Aubrac. Aubrac is een prachtig heuvelachtig natuurgebied. In de winter is er veel sneeuw. Je kunt er wandelen, langlaufen, skiën en sleeën. In het voorjaar bloeien de wilde narcissen in het veld met een heerlijke geur. Ook liet zij een opname zien van een waterval en een basalt rots. In de zomer blijft het water koud. In Bessuéjoul, op de pelgrimsroute naar Compostella is een oude kerk met een kapel in de toren. Naast de kerk staat een torenhoge sequoia. In de streek zijn veel bastiden, dorpen en stadjes met ruitvormig stratenplan, een muur rondom en poorten. De oude stadjes in Aveyron met hun daken van leisteen zijn juweeltjes. Bij hun eerste bezoek aan de streek waren ze gelijk verkocht bij het binnenrijden van Estaing met zijn kasteel en kerk, en de middeleeuwse brug over de Lot. Er zijn diverse kastelen in de buurt.

De enorme brug in Millau die een dal overspant, is een staaltje van moderne techniek. Ook zijn er kruisvaardersdorpen.

Zo heeft zij veel van de omgeving laten zien en Co bedankte haar dan ook heel hartelijk en overhandigde haar een envelop en wenste ons wel thuis toe.

Onze Kerstmiddag houden wij in de kerk met een broodmaaltijd, waar ieder voor wordt uitgenodigd, een inschrijflijs hangt op het prikbord in de hal.

Het programma voor de komende tijd:

22 december, Kerstmiddag met een gezellige broodmaaltijd voor alle leden van de kerk, in de kerk.

26 januari, Rianna van Houwelingen over kleding, kleur in de bijbel, gezamenlijk met Sliedrecht in de kerk.

23 februari, drs. Z. Albada. We kunnen wel rekenen op een onderwerp dat de tongen los maakt.

22 maart, Paasmiddag.

26 april, Mw. Huisman-Lamoré, altijd een graag bezochte middag.

De middagen die niet in de kerk worden gehouden zijn op de Rivierdijk 646.



*Een Kerstpostzegel uit Jordanië*



## ***Collecten overzicht***

2014 7 dec.	€ 112,90	26 apr.	€ 367,61
14 dec.	83,74	3 mei	60,20
21 dec.	47,50	10 mei	124,80
24 dec.	136,20	17 mei	79,50
25 dec.	99,95	31 mei	157,60
2015 4 jan.	105,10	14 juni	149,40
11 jan.	112,50	28 juni	153,85
25 jan.	135,90	12 juli	108,20
1 febr.	86,74	26 juli	112,85
8 febr.	125,85	9 aug.	151,45
15 febr.	71,20	30 aug.	76,58
22 febr.	90,50	6 sept.	142,55
8 mrt.	137,70	13 sept.	95,56
15 mrt.	74,00	20 sept.	105,80
22 mrt.	99,55	4 okt.	85,60
29 mrt.	72,10	18 okt.	122,30
2 apr.	59,00	25 okt.	99,80
2 apr.	127,70	1 nov.	134,80
12 apr.	104,05	8 nov.	76,45
19 apr.	86,50		



## Vrijzinnigen Nederland

### Afd. Hardinxveld-Giessendam

Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon  
Postadres: Peulenstraat 215, 3370 AM Hardinxveld-Giessendam  
E-mail: [info@kerkmetdebeelden.nl](mailto:info@kerkmetdebeelden.nl)  
Website: [www.kerkmetdebeelden.nl](http://www.kerkmetdebeelden.nl)  
Voorganger: Drs. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH  
Gorinchem, tel. 06 5174 3468 of 0183 622529, e-mail  
[z.albada@gmail.com](mailto:z.albada@gmail.com)

De Band: Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,  
tel. 06-37374559, [tilly@degroen.eu](mailto:tilly@degroen.eu)

Kopij data: 1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september  
E-mail: [redactie@kerkmetdebeelden.nl](mailto:redactie@kerkmetdebeelden.nl)

Aandachtscommissie: Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371  
AM, Tel. mobiel 06-8333 4406

#### **BESTUUR:**

Voorzitter: Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Damstraat 40, 3371 AD, tel.  
0184-612475  
Secretaris: Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371  
CB, 0184-617365 / 06 3737 4559, [tilly@degroen.eu](mailto:tilly@degroen.eu)  
Administrateur/  
penningmeester: Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359  
Rekeningnummer **NL70 INGB 0000 5957 95** of  
**NL11 RABO 0325 0333 74**  
beide ten name van de penningmeester NPB.  
Leden: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-  
612002  
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel.  
06 8333 4406

#### **BESTUUR VROUWENVERENIGING:**

Voorzitter: Mw. J. de Kok-Coenraads, Wilhelminalaan 27, tel. 613053  
Secr./penningm.: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, tel. 612002

## ***Matthias en Adriaan van Wingerden***



## ***Expositie Nel Hendriks***



*Bij deze vlucht wilde ganzen wensen wij u*

*een mooi Kerstfeest*

*en*

*alle goeds voor het nieuwe jaar.*